

Släkten Stenhammars Förening.

Medlemmarna av den gamla Östgöta-släkten Stenhammar ha beslutat att till inbördes nytta och trevnad och för att befordra sammanhållningen släktmedlemmarna emellan bilda en släktförening, vilken vid konstituerande släktmöte i Stockholm den 17 sistlidle augusti fick namnet "Släkten Stenhammars förening".

Släktens äldste kände stamfader är, som släktforsknings av i första hand framtidne överstelöjtnanten Waldemar Stenhammar utvisa, bonden Nils på Hamra i V Stenby socken i Östergötland, som bodde å sin vid Vättern-stranden vackert belägna gård omkring år 1550. Släktnamnet antogs redan av hans barn och barnbarn, och bland hans avkomlingar märkas åtskilliga, som gjort sitt namn känt och aktat långt utöver hemprovinsens gränser.

En avkomling i fjärde led till Nils på Hamra var den namnkunnige prost i Ekebyborna och Ask Nicolaus Stenhammar - "Påven i Ask" kallad på grund av sin fasta ledarhand ej blott inom sitt pastorat utan även inom stiftet, där han ~~hämmade~~ fick namn om sig som "Linköpings stifts osynlige biskop". Hans son Adolf, prost i Ed, framstående medlem av prästeståndet och hängiven berundrare av tredje Gustaf, var far till en rad begåvade söner, bland dem ~~ffat~~ dr. Matthias Stenhammar, prost i Risinge, riksdagsman och ett par gånger upptagen på biskopsförslag. Hans yngsta dotter, Mathilda Lönnberg, var en på sin tid uppskattad författarinna och moder till bl a professor Einar Lönnberg. Skalden Johan Stenhammar, yngre bror till Matthias, blev Kellgrens efterträdare i Svenska Akademien enligt dennes på dödsbädden uttalade önskan.

I sitt gifte med Fredrika de Brenner, avkomling till Sveriges första författarinna, hade Adolf Stenhammar bl a sönerna Carl, professor vid Karolinska institutet och framstående botaniker, samt den kände Häradsstammar-prosten, vetenskapsmannen och riksdagsmannen Christian Stenhammar, flera ganger uppställd som kandidat vid biskopsval. Hans högintressanta brev från riksdagstiden i Stockholm hava utgivits av yngste sonen, hovpredikanten och prosten i Vreta kloster Evald H Th Stenhammar. En dotter till honom är sagoskriverskan Kerstin Stenhammar.

Arkitekten Per Ulrik Stenhammar, äldre son till Christian, synes från sin moder Anne Charlotte Kernell hava fått sitt musikaliska påbrå i arv. Han har blaa komponerat en del andlig vokalmusik. Hans söner voro arkitekten Ernst Stenhammar, gift med skådespelerskan Anna Flygare, ~~samt~~ samst tosättaren och orkesterdirigenten Vilhelm Stenhammar, gift med målarinnan Helga Vesterberg. Vilhelms musikaliska begåvning har gått i arv till både Claes Göran, kantor i Storkyrkan, och Hillevi. - Annu en son till Christian var operasångaren Fredric Stenhammar, gift med den på sin tid mycket uppburna operasångerskan Fredrica Andrée. Deras dotter Elsa Stenhammar, körledare, kyrkomusiker och skapare av Göteborgs konserthuskör, är nu släktens doyen.

Den i Östergötland kvarlevande grenen av släkten företrädes av majoren Arne Stenhammar å Stjärnvik, son till ~~den i lantmännenakretsar högt aktade~~ godsägaren Matthis Stenhammar å Ringstad, på sin tid en föregångsman bland Östergötlands jordbruksare.

Vid släktmötet den 17/8 valdes major Stenhammar enhälligt till släktens och föreningens "älderman". Till styrelseledamöter i övrigt utsågos doktorinnan Kerstin Stenhammar-Nordlander, kantorn Claes Göran Stenhammar och kaptenen Fred Stenhammar. Äldermannens gemål, Elisabeth af Ugglas, en avkomling till den namnkunniga Anna Tersera, "Stormor i Dalom" kallad, och instruktionssköterskan Anna Stenhammar uppträdde med framgång i ~~skräck~~ en

vars son, arkitekten Ulf Stenhammar, nu är släktens huvudman,

2
vend)

sketch över gammalt och nytt inom släktens liv, och doktorinnan Kerstin Stenhammar-Nordlander gav i ett uppskattat föredrag en del intressanta glimtar ur släktens historia, illustrerade av ett meterhögt "släktträd". Släktens många musikaliska förmågor, främst Claes Göran Stenhammar, bidrogo till att göra släktmötet glatt och trevligt.

Släkten Stenhammars förening räknar redan i starten över femtio medlemmar. Nästa släktmöte kommer att förläggas till släktens urhem Östergötland.